

## **Verslag Workshopreis 10 tot 17 juni 2011 + 1 week.**

### ***Wat er vooraf ging.***

Samen met Paul (Yetske is zwanger) en Belinda op 10 juni vertrokken, maar het verhaal begint al veel eerder. Het verhaal begint voor mij bij de eerste workshop welke gedraaid werd bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Daar kwam Belinda voor het eerst in aanraking met YEP, selecteerde met een aantal collega's jongeren om hen middels de basis workshop naar werk of opleiding te begeleiden. Met deze verhalen kwam zij thuis en ik als haar partner hoorde haar aan. De oeh's en ah's waren iedere dag bij Belinda te horen en zij wekte mijn nieuwsgierigheid. Dus zoeken op het internet naar de site van YEP en die wordt snel gevonden. Prachtig programma, mooie ideeën die hier achter zitten, daar wil ik meer van weten zei ik tegen Belinda. Een afspraak met Paul en Yetske was dan ook snel geregeld. Meer diepgang in de informatie, de bevoegenheid waarmee gesproken werd, het idee om jongeren daar te empoweren en zo hun eigen business te laten opzetten sprak me zeer aan. Ik wilde daar ook naar toe. Gelukkig had Belinda hierover het zelfde idee en zij melde dit ook bij Paul. De vraag was wordt het april of juni, maar wij kozen voor de reis in juni. Tussendoor nog bij een tweetal bijeenkomsten van YEP geweest. Kennis maken met ondernemers en coaches die de jongeren in Gambia al kende. De namen vlogen ons om de oren.

Tussen deze 2 bijeenkomsten door werd er een nieuwe groep bij de SDD opgestart, ook een succes om je vingers bij af te likken, de eerste groep Nederlandse Yeppers waren ook aanwezig bij de eindpresentatie en daar mocht ik ook bij zijn. Geweldig zoals deze jongeren een groei doorgemaakt hadden. Kennismaken en voelen dat YEP werkelijk een verschil kan maken.

Hiermee werd de nieuwsgierigheid hoe het in Gambia ging nog groter.

### ***Namen worden werkelijkheid***

#### **Dag 1**

Eindelijk is het dan zover, 10 juni 2011, we vertrekken gezamenlijk vanuit Zwijndrecht naar Schiphol om na een mooie vlucht op Banjul Airport te landen. Het vliegtuig konden we bijna niet uit, de warme lucht was als een dikke muur waar je door heen moest lopen, het tempo ging meteen omlaag. Het was 15.00 in de middag en heet, eerst naar het hotel en wat acclimatiseren en nog even uitrusten voordat de hectische week echt zou starten.

#### **Dag 2, Boardmeeting**

Na eerst gezamenlijk naar de Serrakunda markt te zijn geweest, wat drinken bij Lana's om vervolgens de eerste kennismaking te hebben met het YEP bestuur in Gambia. Talhatou, Fatoumata, Kaddy, Lamin en Dembo. Eindelijk, namen werden werkelijkheid, namen die we al diverse keren gehoord hadden. Dat zat hem voor ons vooral in de lange aanloop en de betrokkenheid bij YEP, waardoor er direct herkenning was, tenminste bij Belinda en mij, de 5 bestuursleden hadden nog nooit van ons gehoord. Desalniettemin werden we warm ontvangen, kregen de achtergrond te horen en wat YEP voor hen betekende. Dat is het horen uit eerste hand.



Zo ook de mededelingen welke Paul meegenomen had, hij kon hen het heugelijke nieuws vertellen dat er een mogelijkheid was om opnieuw 15 jongeren aan de basis workshop deel te laten nemen. Voor het bestuur een lang gekoesterde wens en belangrijk voor de duurzaamheid van YEP.

Daarnaast werden er diverse zaken besproken, wat opviel was de concentratie, het vermogen en de wil om alles wat verteld werd te absorberen. Dat zou wat beloven voor de komende 2 dagen waarin de workshop gedaan zou worden.

### **Dag 3, eerste workshopdag**

Na het ontbijt vertrekken, we kunnen het niet maken om gedrieën te laat te komen. We hebben de workshop bij Yamaa's en daar zijn om 9 uur al 2 Yeppers gearriveerd. Heel langzaam druppelen de anderen binnen, er is die dag niemand die meldt dat hij later zal zijn. Om 10.00 uur zijn er van de 14 deelnemers inmiddels 9 gearriveerd en Paul zet hen aan het werk om de voorbereiding te doen voor de basis workshop. Wat zijn de criteria, waar moet het gehouden worden, wel of geen overnachting etc. Maar ook wie gaat er als co-coach aan het werk tijdens deze workshop, hoeveel coaches ga je hier opleiden. Nagenoeg alle vragen zijn hierop beantwoord, wie de coaches worden is nog niet duidelijk, daarvoor wil men meerdere Yeppers spreken, zodat iedereen een kans heeft om zijn of haar wensen kenbaar te maken.

De rest van de dag staat in het teken van het Youth Business Centre. Vragen welke beantwoord moesten worden waren niet makkelijk en confronterend. Is YEP een organisatie met een goed imago en een goede identiteit. Zijn we bang om te falen, of houden we de rest van de wereld voor de gek. Mooie discussies in de subgroepen, fanatiek, bevlogen en intelligent konden de Yeppers hierover discussiëren. Het talent bij een aantal druipt er dan wel af.



#### **Dag 4, tweede workshopdag**

Iedere dag is anders in “the Gambia”, zo ook deze, velen waren op tijd aanwezig, 1 heuse melding van later komen, dat hebben ze dan van de vorige dag geleerd. Toch wordt er door Paul nog op ingegaan, hij geeft aan dat op tijd komen in Nederland betekent dat je respect hebt voor de ander, maar ook dat het vertrouwen wekt. Iedereen luistert ademloos, 1 van de jongeren beaamt het en geeft aan dat ze meer op “Dutchtime” aanwezig moeten zijn. Daarna mag ik SMART introduceren bij de Yeppers, Specific Measurable, Acceptable, Realistic and Time. De volgende keer maak ik er SSMART van, want de eerste S staat dan voor Sustainable. Duurzaamheid is wat belangrijk is en dit was een waardevolle toevoeging. Nadat we SMART behandeld hadden zijn we overgegaan over het bespreken van de businesses zoals deze op dit moment in het Youth Business Centre aanwezig zijn. Het Dolphinwater, Look-O-Look en de wijslijnen staan hierin het meest centraal. Opvallend hierbij is dat het marktonderzoek dat gedaan zou moeten worden helemaal niet goed gelopen is. Een goede ervaring binnen het action learning programma zoals het gedraaid is. Een onderdeel van de methodiek action-learning, waar fouten gemaakt mogen worden, mits je bereid bent om snel van je fouten te leren en deze weer te herstellen. Hier gaat dan ook veel aandacht naar uit. Het idee begint langzaam te ontstaan dat alle Yeppers het beginnen te begrijpen. Het Dolphinwater was in 2 weken tijd verkocht, te goedkoop, te snel en geen informatie, de opdracht is om dit te gaan herstellen, navraag doen hoe mensen gereageerd hebben op het water. Hierna moet er een verslag gemaakt worden om te kijken of er een markt is. Dit geldt ook voor de waslijnen en de Look-O-Look. Zij zijn m.b.t. het marktonderzoek wel beter bezig.

De dag wordt met de opdracht om 4 mini-businesses met elkaar te kiezen die snel geld kunnen opleveren, zonder dat deze geld kosten. Deze 4 worden de volgende dag in het Youth Business Centre gepresenteerd.

#### **Dag 5, de presentatie**

Om half 10 moet de presentatie starten, Gambiaanse tijd, dus we starten iets later, we verbazen ons er niet meer over, brood is gehaald bij de burens, daar zit sinds kort een bakker. Als de presentatie begint, zijn er een aantal nieuwe gezichten en een aantal bekende gezichten, maar de YEP groep wordt zo voor ons groter en gaat nog meer leven. De jongeren die de presentatie verzorgen staan in hun kracht, doen dit duidelijk en laten ons verbazen. Alles wat de afgelopen dagen voorbij gekomen is wordt benoemd. Wat nog beter is, ze leggen het uit en laten zien dat zij het begrepen hebben. Heel mooi resultaat in 2 dagen, het tekent de leergierigheid van deze jonge en gedreven mensen.

Zoals ook op de andere dagen vermeld is bestaat er een mogelijkheid om wat met handgel te doen. Paul laat aan de Yeppers zien hoe je een marktonderzoek kunt doen (zie foto).



Op de terugweg van Brikama gaan we nog even op bezoek bij de Gambiaanse collega van Belinda. We kunnen niet zomaar naar binnen, roepen dat je een afspraak hebt helpt in eerste instantie niet, roepen dat je van YEPafrica bent wel. Zonder afspraak langs de poort en we ontmoeten daar de adjunct directeur van het ministerie van Jeugd. Leuk even mee gesproken en nog een afspraak voor vrijdag gemaakt.

In de avonduren maken we kennis met 2 leden van de advisoryboard, zij zullen mogelijk meer beslissingsbevoegdheid krijgen over de projecten, zodat een en ander vlotter kan verlopen. Indrukwekkende gesprekken, mooie vooraanstaande mensen met het hart op de juiste plaats. Gedreven door de jeugd willen zij hun steentje bijdrage aan de ontwikkeling van deze jongere.

### **Dag 6, family visits**

Het bezoeken van de families is iedere reis een belangrijk onderdeel, betrokkenheid bij YEP door de gemeenschap waar de jongeren wonen is belangrijk. De verantwoordelijkheid wordt dan gedragen, de mensen weten dan ook wie er achter de verandering van de jongere zit, want dat ze allemaal veranderd zijn, dat is ons wel duidelijk geworden.

We bezoeken 4 families, allemaal verschillend opgebouwd en dat kwam goed uit voor een realistisch beeld.

Families zijn groot, dragen allemaal zorg voor elkaar en familiebanden zijn dan ook erg belangrijk. Dat wordt ons duidelijk tijdens deze bezoeken. Dankbaarheid dat jongeren in positieve zin veranderd zijn komt goed naar voren. Het zijn geen uitspraken die uit beleefdheid gedaan worden, maar die uit het hart komen, zoals dat later ook nog eens door 1 van de leden van de advisoryboard verteld wordt.

*Happiness doesn't come from a full stomache, but from a full heart.*

Toch mogen we ook bij 1 van de Yeppers thuis eten, indrukwekkend dat zij zo gastvrij zijn met het weinige dat zij hebben, allemaal uit 1 pan, dat ken ik alleen nog uit de serie "Bartje". Eten gemaakt op een houtvuurtje, waar ook aandacht vanuit YEP voor is om dit in de toekomst te verbeteren.



Op de terugweg van Brikama gaan we nog even op bezoek bij de Gambiaanse collega van Belinda. We kunnen niet zomaar naar binnen, roepen dat je een afspraak hebt helpt in eerste instantie niet, roepen dat je van YEPafrica bent wel. Zonder afspraak langs de poort en we ontmoeten daar de adjunct directeur van het ministerie van Jeugd. Leuk even mee gesproken en nog een afspraak voor vrijdag gemaakt.

### **Dag 7, ontmoetingen**

Deze dag zijn we bij de gouverneur geweest, samen met 2 Yeppers op audiëntie. Geen duidelijke tijdsafspraken, maar ook wij waren te laat deze keer, dus we moesten even wachten. De gouverneur was een man met een verhaal, onder af begonnen met het verkopen van hout,

om daarmee het onderwijs in te stromen als leerkracht en nu dus gouverneur. Iemand die in zijn kracht staat en veel heeft met jongeren. Hij geeft aan dat er nog een groot evenement is op zondag. Daar liggen kansen voor de YEP organisatie, andere jongere ontmoeten, mogelijk ook andere jeugdorganisaties ontmoeten. Daar moeten we bij zijn en zo wordt het ook afgesproken. Het evenement begint om 17.00 uur volgens de gouverneur, hij verteld er niet bij of het “Dutch of Gambiaan”tijd is.



Hierna gaan we de auto regelen in Banjul, de juiste persoon is gevonden om de auto te regelen en ja hoor, na wat heen en weer gepraat gaat dit ook nog eens lukken. Alle papieren kunnen de volgende dag opgehaald worden en dan krijgt men ook de kentekens. Dat betekent dat er ook als taxi gereden kan worden, het belangrijkste vervoermiddel in “the Gambia”.

#### **Dag 8, Vertrek Paul, wij blijven nog even**

Deze dag nemen we afscheid van Paul, hij heeft eerst nog een bespreking met de voorzitter en zal aan het eind van de ochtend vertrekken en wij blijven nog een week. We zullen de Yeppers in deze week nog een paar keer zien, maar het echte doen met YEP zit er op. Het afscheid is warm, je groeit in korte tijd naar elkaar toe ook als deelnemer aan deze reis. Wij vinden het spannend om nog te blijven en hebben 2 afspraken met Yeppers.

Op zondag gaan we naar het jeugdfeest, maar ja we hadden moeten vragen of het op tijd zou starten, dat was 2 uur later en wij hadden een afspraak met onze taxichauffeur. Jammer, maar 2 Yeppers zijn er wel geweest en hebben daar contacten gelegd.

Op dinsdag zijn we aanwezig geweest bij een meeting van de Yeppers, de kleine business stond hier centraal, afspraken maken, SMART nog een keer naar voren brengen en vervolgens nog 1 keer op huisbezoek. Emotioneel en hartverwarmend tegelijkertijd. Heerlijk om dit mee te mogen maken, wij zijn er van overtuigd dat dit voor ons niet de laatste keer geweest is om naar Gambia toe te gaan. *‘The Gambia`the smiling coast of West Africa is voor ons veel meer geweest dan dat, een verrijking waar we nog vaak aan terug zullen denken.*

